



Ba ok en



- » *Fotoverslag van de Iftarmaaltijd*
- » *Lekkere koffie*
- » *Fotoverslag van het bezoek aan Nijkleaster*
- » *Van het kerkelijk erf*



Van de redactie

Er waren de voorbije weken twee activiteiten in of vanuit "de kerk" die indruk gemaakt hebben op de deelnemers.

De eerste (in chronologische volgorde) was de iftarmaaltijd in de kerk. Een mooi voorbeeld van verbinding hebben met elkaar, een heel goede sfeer én lekker eten!

De tweede was een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Hier ging het om stilte, bezinning en meditatie. En ook hier ontstond verbinding, was een heel goede sfeer en werd de dag afgesloten met lekker eten.

Van beide activiteiten is een fotoverslag opgenomen in dit Baoken. We hopen dat u daardoor ook iets meekrijgt van de verbinding en goede sfeer.

Wie op Facebook Henk Kerkdijk volgt heeft misschien gelezen over zijn werk voor het Baoken en koffie met wat lekkers erbij.

Wij vonden dit zo leuk dat we u dit niet willen onthouden en het staat te lezen in dit Baoken. Als redactie zijn we overigens heel blij met zijn assistentie, net zoals die van Henk Oplaat en Martien Vermeulen.

Als u ook wilt reageren op iets wat u gelezen of gezien hebt, wij zien dit met belangstelling tegemoet!

Janneke van Schooten



Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 9, nr. 5, mei 2024

| | |
|-------|--|
| 2 | Inhoud en redactie |
| 3 | Overweging |
| 4 | Pastores |
| 5 | Kerkenraad |
| 6-7 | Fotoverslag van de Iftarmaaltijd |
| 8-9 | Kerkrentmeesters |
| 10 | Diaconie |
| 11 | Lekkere koffie? |
| 12 | Uitnodiging vrijwilligers |
| 13 | Bezinning en ontmoeting |
| 14-15 | Van het kerkelijk erf |
| 16-17 | In memoriam |
| 18-19 | Fotoverslag van het bezoek aan Nijkleaster |
| 20-21 | Bij de vieringen |
| 22 | Vieringen |
| 23 | Goed om te weten/ Colofon |
| 24 | Strip Dominee de Heer |

Bij de voorpagina:

Bij het vorig nummer stond Freek op de voorpagina, bij dit nummer doet Riet dit.





Ga mee!

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde –
dat is het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland.



We leven in een spannende tijd. De ene crisis volgt de andere op en vrede lijkt ver weg. Waar vinden we in deze tijd hoop? En hoe ziet die hoop eruit? Misschien moeten we eerst in beweging komen om hoop in deze tijd te vinden.

De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema 'Ga mee!' Deze keer Saar Hoogendijk, predikant van de Lebuinuskergemeente in Deventer.

Ga mee! Naar buiten ...

Soms wil ik de Geest maar niet krijgen. Als ik weer eens zit te ploeteren op een preek of inspiratie zoek voor een stukje dat de deadline al gepasseerd is. Wonderlijk of niet, als ik maar strak achter m'n bureau blijf zitten is er weinig kans dat er iets in beweging komt. Hier spreekt de ervaring. Besluit ik dan eenmaal om toch maar even naar buiten te gaan, aan de wandel, dan gebeurt het niet zelden dat ik nog voor ik goed en wel de hoek om ben al een eerste inval heb.

Als je lijf in beweging komt, is er kans dat er ook iets met je geest gebeurt. Hoe zou die beweeglijke Geest van God, die waait waarheen zij wil, ook vat kunnen krijgen op een verkrampte situatie? Hoewel het de Geest nooit aan creativiteit ontbreekt natuurlijk.

Met Pinksteren zitten de apostelen in afwachting bij elkaar als ineens een geluid als van een hevige windvlaag het huis vervult. Een soort vuurtongetjes verschijnen op ieder hoofd. De Geest heeft haar weg gevonden

onder de mensen en dan kan het maar één kant op bewegen: naar buiten. Waar het wonder gebeurt, dat degenen die de Geest hebben gekregen de taal van de ander blijken te spreken. Gezien te zijn, begrepen te worden... Wat een enthousiasme brengt dat teweeg! Enthousiasme betekent letterlijk 'van God vervuld'.

In deze tijd waarin polarisatie zo aanwezig is en bang kan maken, klinkt de even hoopvolle als kritische opdracht: niet anderen dwingen om jouw taal te spreken of ze anders buiten spel zetten, maar naar de ander toe gaan. Met openheid en oprechte nieuwsgierigheid naar wat die ander beweegt, waar hij of zij misschien onder lijdt – om dan samen te ontdekken hoe de Geest leven brengt, dat altijd ook samenleven is.

'Waar zonen en dochters zullen profeteren, jongeren visioenen zien en oude mensen droomgezichten.' (Handelingen 2 en Joël 3). Samenleven kan niet naar het verleden of naar binnen gericht zijn; de Geest grijpt daarop in. Met speelse vlammetjes die wel moeten dansen op hoofden en in harten. Ga mee, fluistert en blaast en vlamt de Geest, naar buiten!

Wie kunnen wij verrassen met onze oprechte interesse en nabijheid? Daar speelt de Geest onherroepelijk mee!



Kiem

Bijna elke week reis ik wel met bus 160 naar station Deventer en vandaar met de trein richting Friesland. Op treinstellen zie ik dan geregeld graffiti aangebracht. In de trein zelf en ook in de bus kunnen stoelen en wandjes met teksten of tekeningetjes bekrast of beschreven zijn. Laatst viel mijn oog, bijna achterin de 160 zittend, op een tekst vol pijn.

Zo lelijk



"Ik voel me zo lelijk dat aankijken pijn doet", zag ik op de achterkant van de stoel voor mij staan. Een tekst die ik als hartenkreet las. Van mogelijk iemand met een negatief zelfbeeld. Of anders van iemand die te maken heeft gekregen met seksueel overschrijdend gedrag. Een tekst die opgeschreven kan zijn door iemand uit Bathmen en ook door iemand uit Lelystad, Amersfoort of Meppel, want de witte bussen van RRRreis rijden in een brede regio. De tekst kan ook als biecht neergeschreven zijn. Je beseft dat je te ver bent gegaan en een grens hebt overschreden.

Waar en met welk verhaal erachter ook opgeschreven, je voelt de eenzaamheid die met deze pijn gepaard gaat. En ook achterin de bus ziet niemand jou. En niemand die jou, later weer uit de bus, ziet zoals je bent.

Aandacht

Een paar dagen nadat ik deze hartenkreet had gezien, las ik op het toilet in de kerk van Jorwert (zie de impressie van de dagtocht naar Jorwert op p. 18-19) een andere tekst:

'Wees stil Luister'

En ik dacht: hoeveel pijn blijft niet-beluisterd in ons alledaagse, waarin mooie verhalen het makkelijker doen dan pijnlijke? Hoeveel eenzaamheid blijft hierbij verborgen!

En ook dacht ik: waar zijn mensen te vinden, die zonder oordeel willen – en niet te vergeten kunnen – luisteren? Mogelijk in de kerk, als die het predicaat 'Veilige kerk' waardig is?

Als die ruimte er is, kan een tekstschrijver als die uit de bus zich uitend, kan hij-zij eruit gooien wat maakt dat iemand zich zo lelijk voelt. En dan kan er mogelijk ook ruimte komen voor een andere aankijk en te gaan verkennen wat hiervoor nodig is.

'Aandacht biedt de kiem van een relatie en daaruit kan een mens ontstaan', stelt Andries Baart die bekend geworden is van zijn zogenaamde presentie-benadering. Gelukkig de mens die door goede aandacht tevoorschijn kan komen en nieuw zicht krijgt op zichzelf.

Ds. Gert Wijnstok

P.S. Voor een vertrouwelijk gesprek kun je altijd aankloppen bij Hanneke of bij mij.

predikant@kerkathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83



Langzamer leven

In ons dagelijkse leven is tijd belangrijk. Agenda's staan vol met afspraken, we vliegen van de ene activiteit naar de andere en iedereen roept: "Ik heb het zo druk!". Het lijkt soms wel of we alleen maar gericht zijn op en bezig zijn met het afvinken van volbrachte taken. Als je daar helemaal in op gaat, worden contacten vluchtig, bepaalt wat er nog verder op je lijstje staat en gedaan moet worden ook de ruimte die je neemt om echt met anderen in contact te komen. Om tijd te nemen voor anderen en te komen tot waardevolle gesprekken.



Deze twee kanten van tijd, kloktijd enerzijds en tijd en rust om elkaar te ontmoeten, komen ook in bijbelverhalen terug. Zo vertelt Lucas dat Jezus op bezoek komt bij Marta en Maria. Marta wordt helemaal in beslag genomen door alles wat er nog moet gebeuren. Maria daarentegen richt al haar aandacht op het gesprek met Jezus. Als Marta zich daarover beklagt bij Jezus, zegt Jezus tegen haar: Marta, je maakt je veel te druk. En hij geeft aan dat Maria iets heeft gekozen wat noodzakelijk is: aandacht voor elkaar.

Eigenlijk zegt Jezus hiermee tegen ons: ga eens wat langzamer leven. Verlies je niet in alles wat er nog moet gebeuren. Vul lege momenten niet op met televisie, social media en games. Maar neem tijd om stil te staan en stil te worden. Of zoals Anselm Grün het in een gebed zegt: "leer (...) langzamer te lopen, om een bloem te zien, een paar woorden te wisselen met een vriend, een hond te aaien, een paar zinnen in een boek te lezen". Laten we met elkaar proberen aan 'langzamer leven' invulling te geven.

Want tijd nemen voor elkaar zegt Jezus tegen Marta, dat is noodzakelijk.

Frits Mandersloot





RAMADAN
maand van barmhartigheid

VIERING
In jaar 622 van de Barmhartigheid, die verving van de 60 Bijbelteksten in de Koran, tussen 11 en 12 april

IFTAR
het vasten breekt
17 avondmaaltijd

SAHUR
Het vasten begint met een
nachtsmaaltijd aan zonsopgang

LIEFDEADIGHEID
Wat is er nog meer anders dan
samenleven bij deze maaltijd

**DUUR VAN HET VASTENVasten aan zonsopgang tot
zonsopgang, maar in
Nederland ongeveer 16 uur**

TARAWIH
Tussen de nachten wordt
Ramadan vasten 17 maanden als
een geïnterpreteerd vasten

VERMLIJDEN VAN ETEN EN DRINKEN
Eten en drinken mag alleen
wanneer de zon onder is

SPIRITUELE ENGAGEMENT
De heilige Fasten wordt in de Ramadan
geopend met 11. Alleen komen mensen
menselijkheid die heten hebben deze maaltijd

GEZOND EN FIT
Kondens, zuiveren, versuimen,
vullen, stellen de eetlust
afhangende van vasten

Start Ramadan 2024: 11 maart
Start Ramadanfeest: 10 april

Kunst van het samen leven
IFTARMEE



IFTARMAALTJD





Dat was toen, daar.
Ik zag nie mensen om mij heen op
wie ik zo gestald ben.
Mijn hart was gelukkig om ons bij
elkaar
in het zachte schmerlicht.
Dat was toen, daar.
Ik weet nog dat ik dacht:
als het ergens is, is het hier,
als het ooit is, is het nu.
Dit is de plek waar God zou willen
worden.
Volgens mij kan hij zo aanschouwen.
Hier geeft de Heer zijn zegen.

O zaman, oradaydı.
Benim için önemli olan insanları
etrafımda gördüm.
Kalbim bizi bir arada görmekten
mutluymuş
hafif alacakaranlıkta.
O zaman, oradaydı.
Hâlâ düşündüğümü hatırlıyorum:
Eğer bir yer varsa, burasıdır,
eğer bir zaman varsa, şimdidir.
İşte Tanrı'nın yaşamak isteyeceği yer
burası.
Sanırım hemen katılabilir.
Burada Rab bereketini veriyor.

Karel Eykman, Met open ogen,
Baarn 2007, p.20



İFTARMAALTIJD



BAACKEN mei 2024



7

Jaarrekening 2023 PG Bathmen–Okkenbroek vastgesteld 8 april 2024

De jaarrekening 2023 is op 8 april jl. door de kerkenraad vastgesteld.

De vastgestelde jaarrekening 2023 ligt vanaf 6 mei t/m 20 mei 2024 ter inzage en is inmiddels gecontroleerd door Van Deutekom BV administratie & Advies te Elburg.

Algemeen:

De kerkenraad heeft besloten om na de pensionering van Hanneke Overduin geen nieuwe kerkelijk werker aan te stellen.

Ds. Gert Wijnstok en ds. Hanneke Diermanse vullen beiden nu meer uren in. (samen + 0,3 FTE).

Er loopt een onderzoek naar woningbouw van levensloopbestendige woningen op het perceel achter de oude pastorie in Bathmen.

Om te verduurzamen is er geïnvesteerd in dubbel achterzetglas in de dorpskerk van Bathmen. Tevens is vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee warmtepompen in de dorpskerk, die in het najaar van 2024 geplaatst zullen worden.

Van de jubilerende Boeldag hebben wij een bedrag van € 2.500 ontvangen, dit wordt besteed aan een extra camera in de dorpskerk van Bathmen.

Baten en Lasten:

De staat van Baten en Lasten over 2023 laat een operationeel resultaat zien van – € 77.910, (begroting – € 48.700).

Na het verwerken van de incidentele baten en lasten en het onttrekken van en het toevoegen aan bestemmingsreserves komt het resultaat van de Algemene reserve (eigen vermogen) uit op – € 21.388.

In 2022 was de vermogensafname veel hoger (– € 160.144) toen vooral veroorzaakt door het negatieve koersresultaat, – € 120.479.

Over de gehele linie volgt de jaarrekening redelijk de begrote bedragen van 2023, met zowel aan de batenzijde als aan de lastenzijde een aantal mee- en tegenvallers. We noemen (met afgeronde bedragen): Een hogere verhuuropbrengst van de ruimtes van onze kerken (+ € 6.000).

Wij hebben € 20.800 kunnen onttrekken aan de beleggingsportefeuille. Volgens de boekhoudregels mag maar een gedeelte in de jaarrekening worden verwerkt; alleen het aandeel dividend (€ 14.167).

Meer opbrengsten van levend geld t.o.v. begroting. (+ € 8.000 = gelijk aan 2021).

Hogere kosten van kerkelijke gebouwen dan begroot (+ € 18.000), o.a. onderhoud, energie en onderzoeken.

Hogere kosten pastoraat door de uitbreiding van de predikantstraktementen, voor 5 jaar. De kosten voor beheer en administratie zijn mede door prijsstijgingen en implementatie van Fjelliet (automatisering van Microsoft 365 in de Cloud voor de kerkenraad) € 7.000 hoger dan begroot.

Het totaal aan baten is € 246.963.

Begroting 2023 was € 234.150 en jaar 2022 was € 237.576.

Het totaal aan lasten is € 324.873.

Begroting 2023 was € 282.850 en jaar 2022 was € 278.039.

Tot slot:

Het boekhoudkundig negatief resultaat is hoog (– € 77.910) maar met uiteindelijk een afname eigen vermogen dat beperkt is gebleven tot € 21.388. hebben we een redelijk resultaat bereikt in een 'standaard kerkjaar met veel activiteiten' waar de vaste lasten wel doorgaan, de basis opbrengsten gelukkig ook.

Het College van Kerkrentmeesters wil blijven werken aan exploitatie met hooguit een beperkt tekort. Er zijn niet veel knoppen waaraan op korte termijn gedraaid kan worden voor een flinke verbetering van het resultaat. Op termijn na 2028 eventueel een andere positie van de kerk en pastorie Okkenbroek (gebruik, verhuur, evt. deel-verkoop) blijft ons bezig houden.



Punten waaraan gewerkt wordt dan wel gaat worden zijn:

- Stabilisering of verbetering actie Kerkbalans
- Hoger rendement beleggingen en eigen vermogen
- Blijvend goede verhuur, ook in breder perspectief, van beide kerken
- Kosten daar waar mogelijk verder terugbrengen.
- Energie besparen door investeren in warmtepomp en beter isoleren van kerken

Voor vragen en inzage m.b.t. de jaarrekening kunt u terecht bij Marian Jansen-Grootentraast (penningmeester, 0570-551675) en/of André Olden (06-11608714).

| Verkort Overzicht | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Begroting 2023 | Jaarrekening 2023 | Jaarrekening 2022 |
| Opbrengsten en Baten | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | € 34.700 | € 40.696 | € 41.797 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | € 20.950 | € 16.410 | € 160 |
| Opbrengsten levend geld | € 163.300 | € 171.125 | € 171.331 |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | € 15.200 | € 18.732 | € 24.288 |
| Totaal baten A | € 234.150 | € 246.963 | € 237.576 |
| Uitgaven, kosten en lasten | | | |
| Kosten kerkelijke gebouwen | € 58.850 | € 76.968 | € 49.935 |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | € 2.100 | € 5.818 | € 41 |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties | € 17.000 | € 18.988 | € 16.229 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | € 130.300 | € 139.715 | € 136.514 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | € 11.000 | € 9.759 | € 9.642 |
| Verplichtingen / bijdragen aan andere organen | € 11.900 | € 12.225 | € 12.164 |
| Salarissen en vergoedingen | € 18.650 | € 19.765 | € 17.692 |
| Kosten beheer, administratie en archief | € 27.550 | € 34.573 | € 30.749 |
| Rentelasten / bankkosten | € 5.500 | € 7.062 | € 5.073 |
| Totaal lasten A | € 282.850 | € 324.873 | € 278.039 |
| Operationeel resultaat (A) | € -48.700 | € -77.910 | € -40.463 |
| Incidentele baten en lasten | | | |
| Incidentele baten | € 0 | € 140.149 | € -24.783 |
| Incidentele lasten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Incidentele baten en lasten (B) | € 0 | € 140.149 | € -24.783 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | € -48.700 | € 62.239 | € -65.246 |
| Mutaties bestemmingsreserves / - fondsen | | | |
| Onttrekking bestemmingsreserves | € 0 | € 872 | € 11.097 |
| Onttrekking bestemmingsfondsen | € 0 | € 0 | € 0 |
| Toevoegen aan bestemmingsreserves | € 0 | € -84.499 | € -105.995 |
| Toevoegen aan bestemmingsfondsen | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves / - fondsen (C) | € 0 | € -83.627 | € -94.898 |
| Resultaat naar Algemeen reserve (D) | € -48.700 | € -21.388 | € -160.144 |



Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Staat B

Staat van Baten en Lasten

| | 2023 rekening € | Boekjaar 2023 begroting € | 2022 rekening € |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Baten | | | |
| 80 Baten onroerende zaken | 0 | 0 | 0 |
| 81 Rentebaten en dividenden | 3.617 | 2.700 | 3.048 |
| 82 Bijzondere bate | 756 | 0 | 0 |
| 83 Bijdragen levend geld | 10.304 | 8.500 | 9.978 |
| 84 Door te zenden collecten en bijdragen derden | 12.828 | 7.000 | 9.178 |
| | 27.505 | 18.200 | 22.204 |
| Totaal a | 27.505 | 18.200 | 22.204 |
| Lasten | | | |
| 40 afschrijving overige inventaris | 0 | 0 | 0 |
| 41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 |
| 43 bijzondere lasten | 343 | 0 | 756 |
| 44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten | 45 | 350 | 60 |
| 45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen | 1.905 | 2.500 | 1.752 |
| 46 Salarissen en vergoedingen | 0 | 0 | 0 |
| 47 Kosten beheer en administratie | 175 | 400 | 370 |
| 48 Bankkosten | 474 | 400 | 363 |
| 50 Diaconaal werk plaatselijk | 6.063 | 8.250 | 6.406 |
| 51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/ landelijk | 5.886 | 4.500 | 5.044 |
| 52 Diaconaal werk wereldwijd | 8.354 | 5.500 | 6.639 |
| 58 Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
| | 23.245 | 21.900 | 21.390 |
| Totaal b | 23.245 | 21.900 | 21.390 |
| Saldo a-b | 4.260 | -3.700 | 814 |

De jaarrekening van de diaconie ligt vanaf 3 mei t/m 17 mei ter inzage bij:

Petri van der Kolk, secretaris diaconie. Tel: 06 53908887



Henk Kerkdijk
25 maart



Lekkere koffie?

Alweer een aantal jaren geleden is mij gevraagd of ik de redactie van het kerkblad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek wilde assisteren. Assisteren in de zin van: de kopij bekijken van het eerstvolgende nummer vóór die naar de drukker gaat. Het gaat te ver om te zeggen dat ik me vereerd voelde, maar ik kan wel zeggen dat (ook) dit een geweldig stukje vrijwilligerswerk is. Door er, waar nodig, spelfouten uit te halen draag je bij aan een beter product. Maar dat niet alleen, soms kom je bijzaken tegen waar je iets langer bij stilstaat.

Vorige week, bijvoorbeeld, liep ik twee keer tegen het zinsdeel "koffie met wat lekkers erbij" aan. Het is niet mijn bedoeling dit toe te spitsen op het kerkblad; je komt het veel vaker en op andere plekken tegen. De vraag die in me opkwam was even simpel als voor de hand liggend: is de koffie óók lekker of juist niet? De schrijver wekt de indruk dat hij of zij wil zeggen: met onze koffie kan het alle kanten op, maar wees gerust: er komt in elk geval iets lekkers bij. Of is de gedachte dat niet alleen de versnapering lekker is, maar ook het kopje koffie?

Voor wie het heel makkelijk vindt om deze vragen te beantwoorden volgt er nog een andere: Waarom zou er zelden of nooit gekozen worden voor de formulering "lekkere koffie met iets erbij" of 'koffie met iets erbij'?

Voor een goed begrip: dit zijn geen vraagstukken waar deze schrijver ook maar een seconde van wakker ligt. Maar de taalliefhebber in hem zorgt ervoor dat de bewuste vragen in het hoofd blijven rondzingen – tot aan het moment waarop hij ze voorlegt aan de koffiekeners van Facebook.

(illustratie: met dank aan Pexels)



Speciale avond voor alle

VRIJWILLIGERS

van de kerk



17 MEI

INLOOP VANAF 19.30 UUR

Dorpskerk Bathmen

Speciale gast:

Babette van Messelen

Thema: India

Beste vrijwilliger,

Het is alweer een hele tijd geleden dat de protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek je in het zonnetje heeft gezet. Het maakt niet uit hoeveel uren je steekt in het werk voor de kerk, je bent belangrijk.

De kerkenraad vindt het heel fijn dat er zoveel vrijwilligers zijn om alle plannen die er zijn uit te voeren en om de gebouwen, tuinen en interieurs er zo optimaal mogelijk uit te laten zien. Om alles rond de diensten vlot en fijn te laten verlopen. Om elkaar zo goed mogelijk te informeren. En nog zoveel grotere en kleinere taken meer.

Daarom nodigen wij je uit om op vrijdag 17 mei 2024 vanaf 19.30 uur naar de kerk te komen. Wij zorgen voor een hapje en een drankje en een leuke invulling van de avond. Zorg jij mee voor een fijne sfeer?

Tot dan!!!

Tonny Oplaat, Marian Jansen, Ankie Borger





Brandstof mei



De eerste vrijdag van elke maand gaan we **meditatief wandelen**.

Tot de zomerperiode doen we dat nog drie keer:
op 3 mei, 7 juni en 5 juli.

We verzamelen bij de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk om 10.00 uur en zijn, inclusief koffie en thee na afloop voor wie wil, tegen 11.45 uur klaar.

Blommetje is een initiatief van recenter datum.

Het is een wandelgroep voor mantelzorgers in de omgeving van Bathmen-Okkenbroek, ook op de eerste vrijdag van de maand maar dan 's middags.

Start om 14.30 uur bij Cultuurhuus Braakhekke.

De komende data zijn **3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 september.**



Elke zaterdagochtend mediteren we in de dorpskerk van Bathmen om 7.00 uur.

Zondag 19 mei is er weer **Soup en Spirit**.

Voor meer informatie: Ankie Borger, 06-34648511.



De Jonathan Sacks groep komt op **woensdagavond 29 mei** nog een extra keer bijeen om de laatste essays bij het boek Genesis te bespreken.

En tot slot: **elke vierde vrijdag van de maand** van 11.00 tot 12.30 uur staat **de stamtafel** klaar in de noorderbeuk van de dorpskerk in Bathmen voor een goed gesprek met de andere bezoekers, de eerstvolgende keer is dat **24 mei**.

Weet je welkom!



Wandel mee met Blommetje

Vanaf de lentemaand wordt het weer aantrekkelijker om lekker naar buiten te gaan. Maandelijks kan dat op vrijdagmiddag met Blommetje.

Wat is Blommetje: een initiatief van Lena Bielderman en 't Dijkhuis. Het is een wandelgroep voor mantelzorgers, daar staan de eerste vier letters voor: **B**athmen **L**et **O**p **M**antelzorgers. Woon je in Okkenbroek of Lettele dan ben je natuurlijk ook welkom om mee te gaan met dit **ommetje!** En vooraf en na afloop drinken we altijd wat in Cultuurhuus Braakhekke.

Begeleiding: Jan Hoeve, Otto Westra en Gert Wijnstok

Data en tijd: eerste vrijdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur
Eerstkomende keren: 3 mei, 7 juni

ZOMEREXPOSITIE: BIJBELSE PLANTEN

(ook bij ons in de buurt 😊)

De (kleine) werkgroep die zich bezighoudt met de zomerexpositie heeft het onderwerp gevonden en al diverse materialen opgehaald. Dit keer kan iedereen genieten van informatie over bloemen en planten die voorkomen in de bijbel, maar die ook in onze eigen buurt te vinden zijn.

Emeritus dominee Jaap Wieggers uit Olst heeft veel informatie over dit b(l)oeiende onderwerp. Als u komt kijken, zult u verbaasd zijn over de interessante informatie die er gevonden is!

Vijgenboom

Hebreeuwse naam: תְּנַאי (Tana'ah), **Griekse naam:** συκή (suké)
De Vijgenboom is bladverliezend en kan ruim 6 m hoog worden. De meeste Ficus-soorten komen voor in tropische gebieden. De soort carica is waarschijnlijk afkomstig uit Zuidwest-Azië. De boom die om zijn eetbare vruchten wordt gekweekt kwam ook al in het oude Egypte voor. Er zijn gedroogde vijgen gevonden uit 5000 BC. Meestal worden parthenocarpie rassen (die zonder bevruchting vruchten vormen) aangeplant die 3 x per jaar een oogst kunnen leveren. Gedroogd kunnen de vruchten langdurig bewaard worden. De onrijpe vruchten hebben een laxerende werking. In Nederland komt de soort vanaf 1870 voor, meestal in stedelijke gebieden met een wat warmer microklimaat.
Smit noemt als tekst Genesis 3: 7, Zohary verwijst ook naar Hooglied 2: 13 en Mattheus 24: 32.



Ficus carica
plekken in Nederland waar Vijgenbomen gevonden zijn; het aantal is licht afgenomen

Officiële opening
zaterdag 20 juni om 10.00 uur

Te bezichtigen:
Elke zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur
En elke zondag na de kerkdienst (in Bathmen)
In juli en augustus

Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **17 mei**. Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



Op 4 mei samen herdenken en op 5 mei samen vieren!



Zoals ieder jaar vindt op 4 mei de jaarlijkse herdenking plaats in Bathmen.

Nieuw dit jaar is de viering in de ochtend van 5 mei. De Oranjecommissie Bathmen, Oranjecommissie Loo, Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek en de loopgroep ABS, willen op deze ochtend graag de inwoners van Bathmen bij elkaar brengen. In het holst van de nacht zal de loopgroep van ABS het vrijheidsvuur gaan ophalen in Wageningen en te voet naar Bathmen brengen.

Het vuur dat naar Bathmen wordt gebracht staat symbool voor het koesteren van onze vrijheid verkregen in 1945. Het vuur dat is opgehaald in Wageningen zal worden ontstoken bij de monumenten aan de Dorpsstraat.

Vervolgens zouden wij graag met zo veel mogelijk Battumers gezamenlijk ontbijten op het Kerkplein. In Bathmen kunnen we vieren dat we in vrijheid leven, maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarom gaan we om tafel om verhalen te delen en onderwerpen te bespreken. Maar vooral om samen onze vrijheid te vieren.



Samen aan tafel ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Samen in gesprek over oorlog, herinneren, herdenken en vieren.

Het ontbijt op Bevrijdingsdag 5 mei begint om half elf, direct na de kerkdienst.

RUNNING DINNER. "GA JE MEE AAN TAFEL?"

De contouren tekenen zich af voor ons

Running Dinner' op vrijdag 24 mei

aanstaande. Dit 'running dinner' is een activiteit opgezet door de gezamenlijke kerken Bathmen/Okkenbroek/Lettele (BOL).

Het voorbereidingsgroepje weet waar het naar toe wil, gezamenlijk te beginnen in de Sint Nicolaaskerk te Lettele om 17.30 uur.

(We realiseren ons dat dat voor sommigen wat vroeg kan zijn, maar als je wat later mee wilt doen is dat geen bezwaar)

Na het voorafje en hopelijk een wandeling door de kerk in Lettele splitsen we ons op in groepjes voor de verschillende dinner-adressen, waarna we weer bij elkaar komen om gezamenlijk af te sluiten.

Waar? Dat is nog een verrassing.



Aarzel niet en **geef je op bij Tineke Dragt.**

Telefoon: 06 57714633 of mail naar: tineke.dragt@gmail.com.

Voor eventuele vragen kunt u zich ook tot haar wenden.



BAKKEN mei 2024



Albert Hengeveld - Ap

Op 25 maart is gestorven Ap Hengeveld in de leeftijd van 84 jaar. Sinds zijn trouwen woonde hij met Marietje aan de Smidsweg. Ap werd geboren op 9 mei 1939 in Loo- Bathmen. Tijdens het uitgaan in Boode leerde hij Marietje Denneboom kennen met wie hij trouwde in 1966. Samen werden zij ouders van Bert en Karin. Een lieve en zorgzame vader was hij. Zijn hele leven werkte hij bij Van Gorssel.

Daarnaast was hij actief voor de woningbouwvereniging. Zijn inzet en trouw leverde hem een lintje op dat hij met trots droeg. Vissen deed hij graag en bracht uren door aan de waterkant. Ook was hij actief met kaarten en biljarten. Een mensenmens die genoot van gezelligheid. Voor de kleinkinderen was hij een lieve opa. Als veertiger kampte Ap al met hartproblemen. Dat hij oud is geworden vond hij een wonder. Hij genoot des te meer van het leven en van de kleine dingen die bijzonder zijn. De laatste jaren leverde hij in.

Medio november kwam hij thuis voor de laatste fase. Een intensieve én bijzondere tijd was het. Familie en vrienden liepen in en uit en zo kon hij, liefdevol verzorgd door Marietje, thuis blijven. Op Stille Zaterdag is er afscheid genomen van Ap in Steenbrugge.

In woord, muziek en beeld is Ap herdacht in het licht van Gods liefde. Uit de bijbel klonk een waterverhaal over varen naar de overkant én aan land komen. In dat vertrouwen hebben we Ap in liefde losgelaten.

Ds. Hanneke Diermanse

Antoni Buurman - Ton

Op 28 maart is rustig weggeleden Ton Buurman in de leeftijd van 88 jaar. Ton woonde samen met zijn vrouw Ieke aan de Oxersteeg. Met haar was hij bijna 62 jaar getrouwd. Geboren als oudste van drie kinderen in Leeuwarden, verhuisde hij op zijn tiende naar Goes. Ton groeide op in een kerkelijk meelevend gezin. Geloof was een kracht voor hem waar hij uit leefde en soms ook mee worstelde. Na een studie geneeskunde in Utrecht werd hij huisarts in Nieuw-Lekkerland. Er werden vier kinderen geboren: Wieneke, Cees, Marlies en Iekelien. Het huis was de zoete inval. Tussen het werken door was er ruimte voor hobby's en gezelligheid. Begin jaren tachtig verhuisde het gezin

naar Bathmen. Ton werd arts bij defensie en had verschillende standplekken. Erve Groot Baltink werd zijn thuis. Een echt familiemens was hij.

De laatste jaren waren moeilijk. Er kwam meer zorg en het afhankelijk zijn was niet gemakkelijk.

Toch nog onverwacht kwam het afscheid. Tijdens de kerkdienst op 5 april in Dorpskerk Bathmen en in crematorium De Omarming in Zutphen werd Ton liefdevol herdacht.

Aansluitend op Erve Groot Baltink werd het glas geheven op een prachtig leven: 'Mijn beker vloeit over' - woorden uit Psalm 23. Over God die Herder is en bij wie Ton een thuis vindt tot in eeuwigheid. Onze tijd van leven, met zijn groene weiden en zijn donkere dalen, gaat niet buiten God om: Gij zijt bij mij. Moge dit tot troost zijn voor zijn vrouw Ieke, de kinderen en kleinkinderen en allen rondom.

Ds. Hanneke Diermanse



Berendina Johanna Twellaar-Holshorst – Dine



Op zaterdag 13 april overleed Dine Twellaar - Dine van de Keujer – in de leeftijd van ruim 99 jaar. Dine woonde de laatste 10 jaar aan de Polakstraat.

Geboren en getogen als enig kind aan de Wippertdijk in Kring van Dorth waar ze tot haar negentigste zou wonen. Na de Looschool kwam ze thuis om te helpen.

Op 6 mei 1949 trouwde ze met Mans die op de boerderij kwam. Samen werden zij de gelukkige ouders van Zwaantje en Ria.

Dine was een echte boerin en er was altijd wel werk in de moestuin.

Toen er kleinkinderen kwamen genoten Mans en Dine van het

oppassen en alle gezelligheid. Ook was ze trouw lid van de Plattelandsvrouwen.

Het overlijden van Mans in 2001 gaf veel verdriet maar ze pakte de draad weer op.

Kort daarop overleed schoonzoon Henk van dochter Ria. Opnieuw een groot verdriet.

Dine ging door en hielp waar ze kon.

In 2013 volgde de verhuizing naar de Polakstraat. Een grote stap maar ze paste zich aan en

deed volop mee aan alle activiteiten. In de coronatijd stierven dochter Zwaantje en

schoonzoon Appie. Een moeilijke tijd was het. Met alle zorg van familie en buurvrouwen

kon ze verder. En ze werd 'oude oma' van achterkleinkinderen wat haar vreugde gaf.

Tot het laatst toe wilde ze leven maar haar lichaam was op.

Tijdens de afscheidsdienst in Dorpskerk Bathmen op vrijdag 19 april is zij liefdevol

herinnerd. 't Is goed zo'. Dat zij ruste in vrede.

Ds. Hanneke Diermanse



In iedere traan
van verdriet
glinstert een
mooie
herinnering



Treet
dit heiligdom
binnen o Zondaar
God wil uw vader wezen





BEZOEK AAN NIJCLEASTER

Leer mij langzamer te lopen

*Leer mij langzamer te lopen, Heer.
Geef mij te midden van de verwarringen van de dag
de rust van de eeuwige bergen.
Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust
doordat het stil wordt in mijn ziel.
Laat mijn versnelde pas vertragen
met het oog op de ruimte van de eeuwigheid.
Leer mij de kunst van het vrije ogenblik.
Leer me langzamer te lopen,
om een bloem te zien,
een paar woorden te wisselen met een vriend,
een hond te aaien,
een paar zinnen in een boek te lezen.
Leer mij langzamer te leven, Heer
en geef me de wens
diep in de eeuwige grond te wortelen,
opdat ik groei naar mijn ware bestemming.*

(Anselm Grün, Mijn Gebedenboek (2011), 78)



BACKEN mei 2024





Op zondag 7 april nam Pauline Seebregts ons mee in het leven van Maria Magdalena. Ondersteund met muziek en zelfs dans zagen en hoorden we Maria "tot leven" komen. Bijzonder knap gedaan door Pauline, hoe zij in de huid kroop van deze vrouw.



Naast 4-5 mei in Bathmen (zie p. 15) wordt er op 4 mei ook in Okkenbroek een herdenking gehouden.

19.30 uur bijeenkomst in de kerk

20.00 uur twee minuten stilte bij de kerk

Hierna volgt een stille tocht naar monument op begraafplaats en korte plechtigheid aldaar. Na afloop is er een ontmoeting in Ons Centrum.



Bij de kerkdiensten in mei

Half tien

Sinds januari is er in onze kerkelijke gemeente op zondag één kerkdienst, drie keer per maand in Bathmen en één of twee keer in Okkenbroek. Tot nu toe begonnen de kerkdiensten in Okkenbroek van mei tot en met september om 9.30 uur, terwijl de aanvangstijd in Bathmen net als in de zeven andere maanden 10.00 uur bleef. Om daarin één lijn te trekken heeft de kerkenraad besloten om dit jaar als experiment de vijf maanden van mei tot en met september de Okkenbroekse tijd van 9.30 uur zowel in Okkenbroek als in Bathmen te hanteren.

5 mei

Die vroegere aanvangstijd begint op 5 mei in Bathmen. Het is dan Bevrijdingsdag en na afloop van de kerkdienst begint om 10.30 uur een Vrijheidsmaaltijd op het kerkplein.

Hemelvaartsdag

Uitzonderingen bevestigen de regel. De kerkdienst op Hemelvaartsdag begint net als in andere jaren om 10.30 uur. En met goede reden, want in het oecumenisch verband van BOL wordt er voorafgaand aan de viering in Bathmen eerst weer gefietst. Zie hiervoor het tijdschema in het kader.

Voorgangers in de kerkdienst zijn Lonneke Gunnink en Gert Wijnstok. Hemelvaartsdag kun je een uitroepeten achter Pasen noemen.

Het is de Veertigste Paasdag die het hemels Koningschap van Jezus viert. Daarbij worden wij met beide benen op de grond gezet om juist op onze aarde in het licht van het Koninkrijk te leven. Hoe dat kan uitwerken, is het thema van de viering.

Pinksteren

Was het voor sommigen teleurstellend dat de vijfde zondag van maart – Eerste Paasdag – niet in Okkenbroek maar in Bathmen plaatsvond, Eerste Pinksterdag wordt op de derde zondag van mei wél in Okkenbroek gevierd.

Tien dagen verder na Hemelvaartsdag viert het Pinksterfeest dat de leerlingen van Jezus naar buiten gaan. Ze komen tevoorschijn en worden hoopvol zichtbaar in het leven van alledag. Deze Pinksterviering eindigt dan ook buiten.

Hemelvaartsfietstocht

Traditiegetrouw wordt met Hemelvaart in BOL-verband weer onze gezamenlijke fietstocht verreden.

We starten dit jaar in Bathmen om 08.15 uur om naar Okkenbroek te fietsen. Daar proberen we rond 09.00 uur te vertrekken richting Lettele waar we om 09.20 uur weer doorfietsen naar Bathmen.

Om 10.00 uur staat in Bathmen koffie/thee met iets lekkers klaar, waarna de dienst om 10.30 uur begint.

Van harte welkom!!



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

Zaterdag 4 mei

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 5 mei - 6e van Pasen / Rogate

09.30 Bathmen Eredienst met ds. Johan Meijer (Borne)
collecte: KIA Noodhulp Oekraïne

Donderdag 9 mei - Hemelvaart

10.30 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok en mevr. Lonke Gunnink
collecte: Pater Brinkhof

Zondag 12 mei - 7e van Pasen / Moederdag

09.30 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer
collecte: KIA: Binnenlands diaconaat

Zaterdag 18 mei

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg

Zondag 19 mei - Pinksteren

09.30 Okkenbroek Eredienst met ds. Gert Wijnstok
Kindernevendienst
collecte: Voedselbank

Zondag 26 mei - Trinitatis

09.30 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
collecte: PKN Missionair werk NL

Zaterdag 1 juni

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 2 juni - 1e na Trinitatis

09.30 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
collecte: Meester Geertshuis

Oecumenisch leesrooster

5 mei 2024 - 6e van Pasen / Rogate

Jesaja 45,15-19 Psalm 33,12-22 1 Johannes 4,7-21 Johannes 15,9-17

9 mei 2024 - Hemelvaart / Viri Galilei

Ezechiël 1,3-5a.26-28a Psalm 47 Efeziërs 4,1-13 Lucas 24,49-53
alternatief: Handelingen 1,1-14

12 mei 2024 - 7e van Pasen / Exaudi

Exodus 19,1-11 Psalm 68,1-14 1 Johannes 5,9-15 Johannes 17,14-26
alternatief: Handelingen 1,15-26

19 mei 2024 - Pinksteren / Spiritus Domini

Genesis 11,1-9 Psalm 104,25-35 Handelingen 2,1-24 Johannes 14,8-17
alternatief: Handelingen 2,1-24

26 mei 2024 - Trinitatis

Exodus 3,1-6 Psalm 93 Romeinen 8,12-17 Johannes 3,1-16
alternatief: Handelingen 4,32-37

2 juni 2024 - 1e na Trinitatis

Deuteronomium 26,5-11 Psalm 81 2 Korintiërs 4,5-12 Marcus 2,23-3,6
alternatief: Handelingen 5,1-114



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Henk Kerkdijk
 Martien Vermeulen
 Géke Veldwachter
 Gert Wijnstok
Opmaak en
eindredactie Henk Broekhuis
 Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten

Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 7 juni
Lever kopij uiterlijk
woensdag 22 mei
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren vóór

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 5 juli | 19 juni |
| 6 september | 21 augustus |
| 4 oktober | 18 september |
| 1 november | 16 oktober |
| 6 december | 20 november |
| 10 januari '25 | 17 december |

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:

website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854



BAOKEN mei 2024



DOMINEE DE HEER
BEZOECT
EEN
STERVENDE
...

NOOIT IN
DE KERK
GEWEEST...

EN NOU OPEENS
WIL-IE EEN
DOMINEE...

TYPISCH!

JA, HIJ LEEFT NOG
HOOR! HIJ LIGT IN
DE WOONKAMER...!

DOMINEE,
IK WIL
VERGEVING!

JA! ALS IK JEZUS IN MIJN HART
SLUIT EN VERGIFFENIS VRAAG,
KOM IK IN DE HEMEL, TOCH?

JE VRAAGT WEL VERGEVING AAN JEZUS, MAAR
NIET AAN MIJ?! TERWIJL JE ME AL JAREN HET LEVEN
ZUUR MAAKT MET JE GEKLAAG EN GEZEUR...?

PARDON?

ACH, HOU TOCH
JE KOP, MENS!

ECHT WAAR HOOR DOMINEE! ZELFS ZIJN
EIGEN KINDEREN WILLEN HEM NIET MEER
ZIEN! OMDAT HIJ ZO'N NARE, ZURE -

* KGK *

WAT NOU,
HET IS
TOCH
ZO?!

KAREL?

KAREL!

NEEEEE!!!

KAREL WAS NIET DE MAKKELIJKSTE,
DAT WETEN WE ALLEMAAL WEL...

MAAR OP HET LAATST HAD HIJ DE WENS OM DOOR JEZUS
VERGEVEN TE WORDEN, EN ALS JEZUS DAT KAN, DAN
MOETEN WIJ HET MISSCHIEN OOK MAAR PROBEREN...

SOMS ZIJN ER VAN DIE
MOMENTEN DAT JE ALS
DOMINEE GEWOON EVEN
NIKS MOET ZEGGEN...

